

In het begin hadden wij een mevrouw die was fotograaf Samen met slinkachu maar helaas hij was er niet bij die mevrouw ging ons een paar foto's laten zien van poppetjes bij voorwerpen zo leek het net echt



dit is een van die foto's

Hij gebruikte gewoon voorwerpen op straat!

Zoals een mandarijnenschil of een bananenschil.

Maar ook gewoon speelgoed zoals een neppe krokodil.

En toen mochten we dat ook zelf doen😊😊

Toen mochten we dat in de klas en in de gang doen

Slinkachu heeft die foto's in England gemaakt

We werden in 2 of 3 groepen verdeelt.

Toen mochten wij veel foto's maken.

